

Minnen från mina tidiugste pojkar vid Virsbo.

Det av Hjalmar Johansson omnämnda svenskalet bryggdes av "Frantzé-Lotta" i den kopparpannanur, som då ännu fanns kvar i bränneribyggningen. Ölet lagrades sedan i jordkällaren i Herrgårdsparken tills midsommarafton, då det delades ut. Smederna erhöll då 1 kanna öl, medan drängar och övriga fick nöja sig med 1 stop. Det som sedan blev över bars till majstängen, som restes till musiken från Kalle Östgrens enradiga dragspel, var efter dansen trädde på tröskverksloge.

Vid höbärningstiden kom alltid vicerättaren Gust. Jansson omkring kl. 6 med en liten kagge under armen och hämtade brännvin i källaren under flygelbyggnaden. (Flygeln användes också till mejeri). Brännvinet delades sedan ut till bärningsfolket vid arbetets slut kl. 7. Keriarna fick 1 jungfru och kvinnorna 2. Det gällde då för den manliga parten att ställa sig in hos tösen, för att erhålla deras ranson. Lyckades detta, tömde man den på en medhavd flaska för att spara till en "florstuva" till söndagen.

Det förekom också, att man slog sig tillsammans och sände efter en ankare brännvin. Då den kom hem, var det som då man numera hämtar mjölk. Man kom nästan "utan ur huse" med en bleckflaska för att hämta sin andel. Då varan på den tiden ej var så dyr, blev det ofta övermätt, som broderligt delades. Den delningen skedde vid en vedbolånga, där nu Amerikabyggningen står.

Vid riksdiagsmannavalet (då gällde ännu 800:- kr. etrecket) var det enast förvaltaren (då Jäderman), skogsvaktaren, rättaren och de 4 smederna som hade rösträtt. Röstsedlar med Baron Tersmedens namn fick hämtas på Bruksskontoret, varefter fri hästekjuts erhölls till Rennäs.

Beträffande bostäderna, så var det på den tiden storslaget med smedernas 2 rum. Med ett hushåll bestående av far och mor, oftast 5-6 barn samt 1 piga och 2 drängar, var ej utrymmena för stora.

Smedernes kök fick tjäna till tvättstuga, sinkt, bak och bryggd samt rum för vilvstol. Bryggd förekom var 14:e dag, samt bak två gånger om året. Man bakade då av två sackar mjöl. Brödet torrade sedan i kakelugnet och lärverrades däröfter på vinden i en stor låda. I vinden finns också ett tert här, där höstmarkten

saltades ned. Slakten bestod vanligtvis av en gammal ko, eller i bästa fall av en kviga, som köptes av bönderna här i trakten.

I smältsmedjan fanns bakom dörren en s.k. vaskläär, 1 meter djup, med vatten, där tråkolen vaskades för att bli varaktigare. Mer än en gång hände det, då besökande var inne i smedjan, att smederna drog fram den gnistrande smältan till hammaren och den besökande steg baklänges ner i vaskläären till smedernas stora förtjusning.

Under Greve Uggias tid förekom ofta skjutsar mellan Färna och Virsbo. Skjutsarna, som var förspända med 2 hingstar, möttes i Trumelsberg. Jag var då med och öppnade de 15 grindarna mellan Trumelsberg och Virsbo och fick stå med mössan i hand, då Grevinnan åkte förbi. Då det ibland var tätt med grindar, fick jag springa mellan dem till de åkandes förtjusning.

Virsbo bruk i juni 1952.

Arik Granfors